

Emilie's Sommerferiedagbog 2007

Eventyrene omhandler:

Sommerhus på Rømø
Aqua i Silkeborg
Besøg i Jyllands Park Zoo



I sommerhus på Rømø.

Vi var bare heldige i sommerferien, fordi mormor havde inviteret os med i sommerhus på Rømø. Vi sov inde sammen med mormor, det var bare hyggeligt. Mormor havde lavet frikadeller med persillesovs til vores første aften, mmmhhh det er min livret.



Vi hyggede os med at lege ude foran sommerhuset, jeg var faktisk rigtig god til at styre den nye drage vi havde fået, det blæste også godt. Vi spillede vikingespil med far og mor. Mormor elsker blomster så jeg plukkede en buket til hende, så bliver hun bare så glad.

Vi var også på campingpladsen hvor Maria og jeg kørte mooncar og drillede far, så han ikke kunne tage billeder af os.



Næsten hele ugen havde vi besøg af mine kusiner Maj og Rikke, de er bare så søde. Rikke lader mig lytte til musik i hendes CD afspiller, det er vildt. Vi spiller også ludo, abespil og leger gemmeleg. Vi var ved stranden for at soppe og bade, mor og jeg løb ud i de høje bølger, så jeg blev plask våd. Vandet var altså lidt koldt så det var godt at komme op til far og få et håndklæde om. Vi var i svømmehal i Skærbæk flere gange, jeg elsker at svømme også uden svømmevinger på. Jeg kan faktisk også dykke, jeg lånte Rikkens dykkerbriller så jeg kunne kigge under vandet. Vandrutsjebanen var også vild skæg, det gik rigtig hurtigt når jeg lagde mig ned. Det var far og Maria som var med i rutsjebanen.



Vi spiste i restauranten ved svømmehallen, der var også bowlingbane, så der var rigtig mange som prøvede at vælte kegler med en stor kugle.

Vi fik besøg af Julie og Marie-Luise, de havde balloner og sæbebobler med til os. Vi hyggede os sammen alle sammen, Rikke og Julie grinede meget sammen.

Maj og Rikke kan også godt lide is, det var jo heldig så kunne vi spise en kæmpe stor isvaffel sammen.



Da ugen var gået pakkede vi alle vores ting sammen og kørte hjem til Kibæk, jeg faldt i søvn i bilen. Mormor kørte hjem til Højer i hendes lille blå bil.

AQUA i Silkeborg

Mor, far, Maria og jeg kørte en tur til AQUA i Silkeborg. Der kan man opleve mange forskellige dyr, som lever i den danske natur. De dyr vi så var odderen, hun var rigtig sød, vaskebjørnen, skarven, det er en fugl, som spiser fisk og er rigtig dygtig til at dykke efter dem. Bæverne sov i deres hule, men der blev kastet grøntsager ind til dem, som de kan spise om natten når de vågner op. Storkene stod på et ben og så var der kæmpe store akvarier med forskellige fisk.



Der var også slanger, både en sno, som har gule pletter i nakken og hugorme, som har zik-zak mønster hen af ryggen.

Der var også et kæmpe stort rørebassin, som var fuld af "kyssefisk". Det var bare det sjoveste, at stikke hænderne ned og æde dem på ryggen. Vi fik lov til at fodre fiskene med muslinger, det var de helt vilde med.



Odderen så vi også blive fodret, den fik kyllingestykker og levende fisk, som den hurtigt dykkede efter.



Legepladsen var også rigtig sjov, Maria og jeg vi hyggede os sammen. Der var en stor haletudse man kunne kravle ind i, der var glas i bunden, men ingenting at se. Som minde om turen fik jeg en blød vaskebjørn med hjem, den er bare så sød.



Besøg i Jyllands Park Zoo.

I ferien besøgte vi Jyllands Park Zoo nogle gange, vi pakkede en madpakke og kørte afsted.



Jeg elsker at se søløverne optræde og bagefter er Pytonslangen ude for at blive klappet. Jeg klappede den på hovedet, den er stor og tung, med en lang tunge.



Gedderne er også bare søde, jeg kan godt lide at klappe dem og give dem pasta. Vi hygger os med at sejle, ridde, køre i tog og så hopper Maria og jeg mens mor og far kigger på. Der er også en kravlevæg som jeg helt selv kan kravle op af.

Lamaerne elsker også pasta, mor hun kan ikke lide lamaerne fordi de spytter. Jeg synes de er søde.

